



Mijn visie: Vrouwen empoweren door het runnen van een crisisopvang voor gekwetste meisjes.

Hallo allemaal,

De tijd vliegt voorbij en voor ik het door had was het alweer april. Deze maand volgen Fundy en ik een online seminar van Jeugd met een Opdracht dat gaat over children at risk. Het is leuk om zoiets eens samen te kunnen doen en fijn om even met iets anders bezig te zijn dan de alledaagse praktische zaken. We mogen ook terugkijken op mooie ontwikkelingen. Enhle was weer voor een paar weken bij ons en het gaat gelukkig beter. Ze groeit net als Umi snel op. Dit jaar worden ze alweer 9 jaar.

We zijn dankbaar dat we weer contact kunnen hebben met Enhle en zo van invloed kunnen zijn op haar leven. Het is fijn dat ze het beiden goed doen op school. Umi gaat als een speer en we bidden dat het zo mag blijven. Op de achtergrond is er altijd veel aan de hand. Criminaliteit die toeneemt, stormen die alles onder water zetten, ontvoeringen die toenemen, enzovoorts...

Er is overall in de wereld zoveel aan de hand en wij ervaren ook dagelijks dat de strijd er is en toeneemt. We zijn dan ook extra dankbaar voor elke Zegen die we hier mogen ontvangen om door te geven aan diegene die God op onze weg brengt. Hij blijft deuren openen wanneer we opnieuw moeten loslaten en wachten op Hem!



Ikhaya Lothando

De afgelopen maanden hebben we ons contact met het disaster management, zeg maar de afdeling in Matatiele die over rampen gaat, verder uitgebouwd. We hadden elkaar al eerder ontmoet, maar kwamen elkaar weer tegen bij een vergadering van de gemeente, waar we als NPO voor uitgenodigd waren.

Ik vroeg op een gegeven moment of de regering ook een noodfonds heeft, want wat doen we als er een ramp ons treft? Mensen hebben echt niks meer en zijn alles kwijt. De 2 vrouwen die naar deze gebieden toegaan zeiden dat er niks was en waren zichtbaar blij dat wij openstonden om dit verder uit te zoeken, wat wij eventueel zouden kunnen regelen/doen.

En dus ging Fundy met hen mee. Ik bleef voor nu even thuis, want met mijn huidskleur denken ze direct van alles. Het is beter dat Fundy eerst uitgaat om de situatie te bekijken en te onderzoeken of wat we horen ook echt zo is, en waar de grootste nood is. Wat is er echt nodig en wat kunnen we voor hen betekenen?

We zijn dankbaar voor dit contact, omdat deze vrouwen al jaren werken in de omliggende plattelandsgemeenschappen. Het is zo wijds hier en je moet eigenlijk echt iemand leren kennen die de brug kan slaan en ons kan wijzen op de noden. En zo kunnen we elkaar verder helpen wat echt een antwoord op ons gebed is.

Fundy ging mee naar een gemeenschap waar huisjes waren ingestort door een storm en moeders waren meegesleurd door de rivier. Een huisje was compleet ingestort en de muur was terecht gekomen op de vader die hierdoor om het leven was gekomen.



...vervolg

Het was een familie van 4 volwassenen en een aantal kinderen. Fundy sprak met de vrouwen en het was goed om te horen dat de mensen uit de omgeving, zo goed en zo kwaad als het ging de handen ineen hadden geslagen, om weer een soort van huisje te bouwen. Maar voor de begrafenis was er nog niks geregeld. Wij konden hierin helpen door het geven van een groot voedselpakket dat ook verder die maand nog zou helpen om ze zo weer wat op de been te helpen.

Het is belangrijk uit te vinden wie van de volwassenen subsidie krijgt of een baan heeft. Als er tenminste 1 is, dan is het van belang de eerste dagen na de ramp te helpen bij wat er nodig is, om hen daarna weer los te laten om zelf verder op te bouwen. En zo ging dat ook hier.

Maar zoals we weten, komt van het een het ander. We horen meer en meer over de problematiek van de omgeving waar we ons bevinden. Matatiele en omliggende gemeenschappen liggen vlak bij Lesotho, wat een zelfstandig land is, midden in Zuid-Afrika.

Er zijn veel mensen die vanuit Lesotho over de grens komen, met de hoop op betere banen en meer inkomsten. Maar de Oostkaap is de armste provincie van Zuid-Afrika met nauwelijks banen. Zelfs de mensenrechten organisatie praat over een ware crisis met ondervoede kinderen en een ware hongersnood. Dus veel mensen uit Lesotho zijn soort van “gestrand” in de plattelandsgemeenschappen rondom Matatiele. Veel van de moeders hebben geen identiteitsbewijs, waardoor kinderen geen geboortebewijs hebben. Moeders die thuis bevallen krijgen geen geboortewijs bij de geboorte van hun kind. Dit is ook mede de reden waarom de meeste moeders allemaal in het ziekenhuis moeten bevallen. We hebben in Durban in townships en vooral in illegale settlements wel vaker kinderen zonder geboortebewijs leren kennen. Maar in de stad, als je hulp wilt zonder bewijs, is er nog wel eens wat aan te doen. Hier is het uitzichtlozer.

De afstanden zijn enorm en men heeft gewoon geen geld voor een taxi, die overigens maar 1 keer per dag rijdt. Als je als moeder bijvoorbeeld geen identiteitsbewijs hebt, of hier illegaal bent, dan heb je ook geen recht op geld van de overheid. Je kind ‘bestaat’ dan eigenlijk niet en maatschappelijk werk is nergens te vinden om hen te helpen.

En dus kwamen we terecht bij een school waar veel van dit soort kinderen zitten. De moeders proberen door groentetuintjes te doen wat ze kunnen, maar dat voldoet de rekeningen uiteindelijk niet. De banen, die veel van deze vrouwen naar deze gemeenschap bracht, hielden op toen (blanke) boeren wegtrokken.

Het is hier overleven en de kinderen kunnen wat extra hulp goed gebruiken. Veel kinderen zijn voor hun leeftijd veel te klein en hoewel de omgeving prachtig is, is het voor mij soms ongelofelijk dat mensen hier wonen.

Wij rijden bijna een uur lang over een onverharde weg en moeten uiteindelijk een brug over, waar ze een moeder die verdronken was hebben gevonden. Het is echt in de middle of nowhere.

Samen met het rampenteam van de gemeente, de brandweer en ons team van Ikhaya Lothando reden we hierheen. Het was prachtig om zo samen te mogen werken en 50 kinderen van de 250, die het het meest nodig hadden, te kunnen helpen met schoenen en uniforms, waar nodig.

Het is juist voor deze kinderen erg belangrijk om op school te kunnen blijven. Eindexamen doen zit er waarschijnlijk niet in, omdat je daarvoor een identiteitsbewijs nodig hebt, wat deze kinderen niet zullen krijgen als de situatie niet verandert. Door armoede komt het in de provincie veel voor dat kinderen niet meer naar school kunnen, omdat er geen geld is voor een schooluniform. Maar op school krijgen ze tenminste nog wat te eten en kunnen ze leren lezen en schrijven. Het is dus belangrijk om op school te blijven zolang het mogelijk is.

In mijn laatste nieuwsbrief had ik wat geschreven over ons verlangen om hier wat mee te doen. We wisten toen nog niet dat dit zou gebeuren en op ons pad zou komen. Zo werkt God en het is zo bijzonder om dat mee te mogen maken, dat we genoeg geld en middelen hadden om dit te kunnen doen. Ook hadden we heerlijke hotdogs gemaakt en wat te drinken voor iedereen meegenomen. We konden alle kinderen, oma’s en moeders en onderwijzers eten geven. Het leek weer een wonderlijke vermenigvuldiging, want er waren meer mensen dan op hoeveel we gerekend hadden.

We hopen dit verder uit te kunnen bouwen en ook op deze manier meer bekendheid te geven aan wat we doen en wie we als Ikhaya Lothando zijn. Ik hoorde van verschillende onderwijzers en de directeur van de school dat maatschappelijk werk hier niets doet, terwijl de nood zo groot is. Het is onvoorstelbaar, maar ook wij zitten met hetzelfde dilemma. Maatschappelijk werk doet alleen wat, als wij doen wat zij willen. En dat is het dumpen van allemaal kinderen in kindertehuizen, waar je nooit meer vanaf komt en dat is niet hoe het hoort te zijn.

Wij zoeken naar wegen en bidden tot God dat Hij ons zal leiden, zodat we als ondersteuning en crisisopvang mogen werken voor dit soort kinderen.

INFO

Contactgegevens:

NIEUW REKENING NR!!!

Financiën (direct):
(Ook voor giften)

IBAN: NL76RABO0382809769
J.T. Koelewijn
Campherbeeklaan 55-18
Zwolle
o.v.v. Jozien of Ikhaya
Lothando

Giften van de belasting
aftrekbaar via YWAM Heerde.

“Maak uw/jouw gift over naar
Stichting Jeugd met een
Opdracht te Heerde o.v.v.
“[Personal Fund nr 2439
– Ikhaya Lothando]”.
Het bankrekeningnummer is
IBAN: NL38 RABO 0326 5210
62.

Mijn adres in Zuid-Afrika:

Jozien Koelewijn
140 Highstreet, 4730
Matatiele, Eastern Cape
South Africa

Website:

www.jozienatwork.com
email:
jozienkoelewijn@gmail.com

*Dankzij uw steun kan ik
dit werk doen. Heel erg
bedankt!*

Met dank aan drukkerij 'De
Bunschoter'
(www.debunschoter.nl)



In partnership with:



Mijn leven in Matatiele



Het is fijn om dit soort acties te organiseren en met jullie steun uit Nederland door te mogen geven. Maar waar zegen is, is ook strijd. We maken door de tijd heen veel mee. Buhle werd zo ziek dat het bijna mis ging, in Ntsuma gebeurt van alles, wat ons dankbaar maakt dat we hier zijn en Umi hier op mag groeien, maar we kennen veel jongeren die dat niet hebben.

We dragen het mee in gebed en in ons hart. Net als het ongeluk dat een tijdje geleden binnen YWAM Africa plaatsvond. Het gebeurde in Tanzania, dat een busje met de leiders van een training (mensen die al jaren in de zending zaten), om nog beter te leren anderen te bereiken en te begeleiden, overreden werd door een grote vrachtwagen, waarvan de remmen het niet meer deden.

Elf missionaire werkers waren op slag dood en 8 waren ernstig gewond. Ik kende de baseleader van YWAM Durban. We kwamen rond dezelfde tijd aan op de basis in 2009 en zijn hier nog steeds. Gelukkig heeft hij het overleefd en is inmiddels weer thuis. Maar het trauma is groot.

Het is niet vanzelfsprekend dat mensen hier voor de langere termijn in de zending blijven en het is een leven vol uitdagingen met maar één zekerheid en dat is dat we weten dat God ons hier wil hebben.

Maar het betekent niet dat de gevaren, waar we dagelijks mee te maken hebben, ons niet raken. Het deed me veel om te horen over dit vreselijke ongeluk, juist omdat het hierdoor zo dichtbij komt. Ook vanwege het feit dat het bijzondere mensen waren die Gods roeping in hun leven wilden volgen en zich in alles hadden toegewijd om die weg te bewandelen. Niet voor even, maar hun leven lang...

Misschien raakte het me ook zo, omdat de nood op zoveel plekken zo hoog is en er zo weinig zendelingen/helpers zijn. Ik hoorde bijvoorbeeld van 1 baseleader die overleden is, dat hij een school had opgezet voor jonge meisjes, zodat ze konden studeren in plaats van uitgehuwelijkt te worden op jonge leeftijd.

De gevaren op de weg zijn, vooral in Afrika, duidelijk voor iedereen die hier woont. Het is het grootste ongeluk ooit binnen YWAM en we bidden dat God nieuwe mensen mag roepen en een diep verlangen in hun hart mag leggen om de lege plekken op te vullen. En voor de families die achtergebleven zijn!

Bezoek TFT 12 -18 Juni

Dit jaar is weer een bijzonder jaar, want we gaan bezoek krijgen uit Nederland. Drie TFT leden en een ouderling vanuit de kerk mogen we ophalen vanuit Durban op dinsdag 12 juni. Inmiddels heb ik het programma al met hen besproken, maar zal dat in de volgende nieuwsbrief ook delen.

Het wordt een vol en mooi programma, waarin we hen zullen meenemen in ons leven hier en de omgeving waarin we werken.

Het is voor ons én de visite altijd spannend en met de weersomstandigheden tegenwoordig altijd afwachten of het allemaal gaat lukken. Bidden jullie mee voor droog weer en een veilige reis?

Wij zullen ze in ieder geval zelf ophalen en weer terugbrengen van en naar Durban, zodat we er vanaf het begin tot het eind bij kunnen zijn.

Verder wacht ik nog steeds op mijn visum. We moeten bidden voor een wonder, want de kans dat het voor 21 juni er is, is anders klein. De achterstand bij 'home affairs' die dit uit moet geven is gewoon te groot. Mocht het nieuwe visum dus niet op tijd komen, dan moet ik even uit Zuid-Afrika met het vliegtuig. Om daarna weer voor 3 maanden op een toeristenvisum in Zuid-Afrika te kunnen verblijven, om het verder af te wachten. Dit blijft dus echt een belangrijk gebedspunt!

Verder nog even dit!

Ik heb een nieuwe rekeningnummer. Het oude nummer van de ING mag weg gegooid worden voor giften!!! Hiervoor in de plaats is het RABO rekeningnummer gekomen dat hiernaast vermeld staat. Dit is een rekeningnummer van mij persoonlijk, dat niet belasting aftrekbaar is. Anders mag het via stichting YWAM Heerde.



ikhaya LoTHANDO
155-039 NPO

www.jozienatwork.com

Tenslotte:

Hoewel spannend, heb ik er ook zin in om bezoek te mogen ontvangen in de Oostkaap. Ik herinner me nog de eerste keren dat ik hier kwam en me direct duidelijk werd, dat dit wel weer wat anders was dan Durban en Ntuzuma. Het leven is anders en de armoede groot. Hier ben je echt wit en in Zuid-Afrika is dat soms best een uitdaging. We zullen zien wat er gaat gebeuren en we zullen foto's en filmpjes proberen te maken. Het is voor ons fijn en een grote bemoediging om mensen te mogen ontvangen die op de achtergrond met ons meeleven en meebidden.

Daarnaast wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen om het schooluniform 'project' mogelijk te maken. Het was iets waar we het al jaren over hadden, maar financieel is er best wat voor nodig. Ook de plek en de reden 'waarom' moet helder zijn. Er moet voor ons echt een noodzaak voor zijn, niet om het makkelijker te maken voor mensen. Dat is waarom we een crisisopvang zijn.

We zijn dankbaar en kijken uit naar wat zal volgen!

*Liefs & Gods zegen,
Jozien*



Gebed

Dankpunten:

- Dat we 50 schoolkinderen hebben mogen helpen
- Dat er nieuwe goede contacten zijn
- Dat de jongens het hier goed doen
- Dat het TFT gaat komen
- Dat God ons beschermd heeft!

Gebed:

- Voor onze veiligheid
- Dat de reis van het TFT goed mag gaan en we een goede voorbereiding en bezoek mogen hebben
- Dat God mag voorzien in alles wat we nodig hebben
- Dat de projectaanvraag voor hulp aan schoolkinderen gezegend mag worden
- Dat de acties gezegend zullen worden!
- Voor mijn visum dat de uitslag positief en op tijd mag zijn.

